



Της Αγγελικής Ευαγ. Παπαδάκη

**Είμαι στη Νέα Δημοκρατία πάνω από μία δεκαπενταετία. Υπήρξα ενεργό μέλος από τα φοιτητικά μου χρόνια στον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα και η επιλογή μου υπήρξε συνειδητή.**

**Αγαπώ τον τόπο που γεννήθηκα, την πατρίδα μου, τους συνανθρώπους μου.**

Η λέξη πολιτικός ξεφτιλίστηκε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αλλάξει άρδην προσανατολισμό, στρατηγική και περιεχόμενο. Το ίδιο πρέπει να αλλάξουμε και μοντέλο ζωής χωρίς να φτάσουμε σε ακρότητες. Αυτό απαιτεί να μπουν στον πολιτικό στίβο νέοι άνθρωποι, που δεν θα κουβα-λούν στις πλάτες τους ένα αμαρτωλό παρελθόν, αλλά ένα νέο ιδεολογικό και πολιτικό παρόν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον. Και οι έμπειροι είναι απαραίτητοι. Όχι όμως έμπειροι στα ρουσφέτια, στα λαδώματα, στις κλεψιές και στις κομπίνες. Χρειάζονται τίμιοι πολιτικοί που να έχουν δουλέψει και να νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους. Από «σωτήρες» έχουμε χορτάσει. Φτάνει πια.

## Γιατί αποφάσισα να κατεβώ στον πολιτικό στίβο;

Συντάχθηκε απο τον/την Αγγελική Παπαδάκη

Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2012 13:29 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2012 13:35

---

Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος με την τραγική οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ζει ένα θλιβερό παρόν, αγωνιά για το αύριο και αδυνατεί να κάμει όνειρα για το μέλλον. Η ανεργία έχει χτυπήσει τις περισσότερες πόρτες και οι νέοι με τα πτυχία και τα μάστερ αδυνατούν να βρουν εργασία κι αν κάποιος το κατορθώσει οι μισθοί είναι αρκετά χαμηλοί και γι' αυτό πολλοί παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς.

Το να κατέβω στην πολιτική με αυτές τις δύσκολες συνθήκες και την απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών το κάνω συνειδητά.

Πάνω απ' όλα για τα παιδιά του τόπου μου, για τα παιδιά της χώρας μου, για τα παιδιά μου και τέλος για το μέλλον τους. Θέλω, την επόμενη μέρα να μπορώ, να τα κοιτώ χωρίς αιδώ στα μάτια, όταν θα έχουν μεγαλώσει και να είμαι υπερήφανη για το μικρό λιθαράκι που θα έχω βάλει στην ανοικοδόμηση και οικονομική εξυγίανση της χώρας μου.

**Αρνούμαι** να τους παραδώσω μια χώρα μίζερη, μια χώρα που την κυβερνούν οι φαύλοι, οι ψεύτες, οι κλέφτες και οι υποκριτές.

**Αρνούμαι** την πελατειακή σχέση Πολίτη-Κράτους. **Αρνούμαι** να ακολουθήσω τις παλιές σαθρές μεταπολιτευτικές πρακτικές, που είχαν σαν αυτοσκοπό την επανεκλογή των πολιτικών και την εξάρτηση των πολιτών λόγω πελατειακών σχέσεων.

### **Έχω χρέος**

να πολεμήσω, ότι βρώμικο και σάπιο υπάρχει και να αγωνιστώ για να ανοίξουν καινούργιοι και καθαροί δρόμοι χωρίς «συρματοπλέγματα» και κομματικές ταυτότητες. Η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία θα πρέπει να θεωρούνται λέξεις λόγω και έργω αυτονόητες.

Η νέα γενιά δεν ευθύνεται για όλα τα κακώς κείμενα και την οικονομική κρίση που βιώνουμε, αλλά αντίθετα πνίγεται από την έλλειψη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σήμερα ο νέος αδυνατεί να δημιουργήσει οικογένεια, δεν μπορεί να βρει δουλειά κι αν βρει η αμοιβή του δεν του φτάνει ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες του. Έτσι υφίσταται μια αδικία από την ίδια του τη χώρα που τον συνθλίβει. Ο χαμηλοσυνταξιούχος βλέπει τη σύ-νταξή του να μειώνεται διαρκώς και κυρίως να μειώνεται η αγοραστική της αξία. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ανύπαρκτη και **έχουμε χρέος** όχι μό-νο να την οραματιζόμαστε, αλλά κυρίως να την επιβάλλουμε.

## Γιατί αποφάσισα να κατεβώ στον πολιτικό στίβο;

Συντάχθηκε απο τον/την Αγγελική Παπαδάκη

Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2012 13:29 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Απρίλιος 2012 13:35

---

Στις ερχόμενες εκλογές, καλούμαστε να επιλέξουμε ανθρώπους, ικανούς, ατσαλάκωτους, οραματιστές, τίμιους και κυρίως νέους. Μόνο έτσι και τα κόμματα θα αναγκαστούν να αλλάξουν τις λογικές και τις δράσεις τους. Όποιος την επαύριον των εκλογών βρεθεί σε θέση ευθύνης πρέπει να παραμερίσει το ατομικό του συμφέρον και να εργαστεί για το κοινό καλό. Η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη, από λέξεις πρέπει να γίνουν πράξεις. Είναι βασικοί άξονες μιας ευνομούμενης χώρας. Η ανάπτυξη, από λέξη, επίσης, πρέπει να αποτελέσει τον βασικότερο στόχο της επόμενης μέρας. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν τίθεται θέμα πολιτικής επιλογής, αφού αυτός ο δρόμος είναι μονόδρομος. Είναι δε σε όλους γνωστό ότι, η θεωρία τελειώνει εκεί που ξεκινά η ανάγκη της επιβίωσης. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να εκμεταλλευτούμε τις όποιες δυνατότητές μας και τις λιγοστές ευκαιρίες, που απέμειναν, στο έπακρο, για να ανακάμψουμε.

Σας προσκαλώ όλους, όσους συμμερίζεστε τις αγωνίες μου, την ελπίδα μου για τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την πίστη μου, πως υπάρχουν ακόμη **άνθρωποι**, που νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους και συ-μπάσχουν με αυτούς, να με στηρίξετε με την ψήφο σας στον καλό αγώνα που δίνω και να είστε σίγουροι, ότι δεν πρόκειται να σας διαψεύσω. Σας καλώ σε συστράτευση για ένα ωραίο πολιτικό αγώνα αξιών και οραμάτων, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε τη ζοφερή κατάσταση, που βιώνουμε όλοι μας.

Σας λέω και τούτο : **Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.** Αυτό ό-μως δεν μπορώ να το αποδείξω εκ των προτέρων. Αν ήταν να γίνω ένας ακόμα κρίκος μιας μαύρης και σάπιας πολιτικής αλυσίδας, **σας υπόσχομαι** ότι δεν θα ήμουν υποψήφια. Απεναντίας, **οραματίζομαι** μαζί με εσάς ένα καλύτερο αύριο και κυρίως ένα λαμπρό μέλλον χωρίς κλυδωνι-σμούς και με στέρεα θεμέλια.

□ \* **Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**