

Μονάχα αυτός που παλεύει

Συντάχθηκε απο τον/την Νικόλαος Ε. Ξυπολυτάς

Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 16:02 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 16:19



μονάχα αυτός που παλεύει
το σκοτάδι μέσα του
θα έχει αύριο
το δικό του μερτικό στον ήλιο.

□ Οδυσσέας Ελύτης

Μονάχα αυτός που παλεύει

Συντάχθηκε απο τον/την Νικόλαος Ε. Ξυπολυτάς

Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 16:02 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 16:19

- **□ Νοθευμένο το 100% των δειγμάτων στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων.**
- **□ 5 υπάλληλοι και 200 ασφαλισμένοι κατάκλεψαν από το ΙΚΑ, 50 εκατ.€ σε λίγα χρόνια**
- **□ Η πατάτα μπορεί να πωλείται 0,20 το κιλό και να κερδίζουν παραγωγοί – καταναλωτές, αντί 0,80 οπότε καρπούται το 0,60 μόνον ο μεσάζοντας.**
- **□ Με δημοψήφισμα οι Ελβετοί απέρριψαν μεγαλύτερη ετήσια άδεια στους εργαζόμενους.**

Λοιπόν, συνέλληνες του [Ρεθύμνου](#) - για να συνεχίσουμε -, λάθος που οι ξένοι αγοράζουν μια φέτα καρπούζι, το τρώνε φρέσκο ενώ πληρώνουν το 1/7, εμείς και ολίγον ώριμο την 4η μέρα, έξι φορές ακριβότερο και πετάμε το μισό, ως χθες στα σκουπίδια φαί, φρούτα, τυρί που χάλασε, ψωμί χθεσινό; Ήταν σωστό μια Ελλάδα πρώτη ΟΛΗΣ της Ευρώπης σε ιδιοκτησία ακινήτων (82%!!), με τη δεύτερη χώρα στο 62% και την τρίτη (Γερμανία) στο 53%; Στην Ευρώπη δεν έχουν πόλεις, χωριά κι' εξοχές να αγοράζουν, επιδιορθώνουν, να κτίζουν πατρικά και παραθεριστικά; Πώς συμβαίνει αυτό συγκριτικά με χώρες τρεις έως οκτώ φορές τον πληθυσμό της Ελλάδας; Απλούστατα κατέχουν ή κατοικούν σε λιγότερα τετραγωνικά.

Είναι σωστό κάθε [Ρέθυμνο](#) της Ελλάδας να πρωτεύει σε αριθμό Ι.Χ, οικογένειες με τρία αυτοκίνητα, κάποια και υπερπολυτελείας, αποδιδόμενοι σε λυσσαλέο αγώνα ποιος θα αποκτήσει ανώτερο από του γείτονα και του συγχωριανού;

Με ποια λεφτά αποκτήθηκαν όλα τούτα όταν ο μέσος εργαζόμενος της πλούσιας Ευρωπαϊκής ζώνης λάμβανε μισθό τρεις φορές μεγαλύτερο του δικού μας; Μα... με τα δανεικά του κράτους, κρυφά έσοδα, ανισόρροπες αποδοχές, οικονομικό – κοινωνικό –

Μονάχα αυτός που παλεύει

Συντάχθηκε απο τον/την Νικόλαος Ε. Ξυπολυτάς

Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 16:02 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 16:19

πολιτικό πλαίσιο φαύλο, δόσεις, κάρτες και δάνεια, με κάποιες τρελές επιδοτήσεις παράνομες και προς μη δικαιούχους. Ήταν ποτέ δυνατόν να μην επέλθει ή ώρα της πληρωμής; Δεν θα τελείωναν οι επιδοτήσεις που διαρκούσαν από τα αξέχαστα ΜΟΠ του...1982, δεν θα ζήτηγαν πίσω τα δανεικά τη στιγμή που οι ίδιες θα αποφάσιζαν βάσει των δικών τους εγκληματικών, σατανικών, σχεδιασμών, οι γκανγκστερικές συμμορίες των τοκογλύφων; Δεν θα χρεοκοπούσαμε; Ακόμα και σε λαϊκή βάση, μέσα στους κόλπους της, δεν θα γεννιόντουσαν αβάσταχτες αδικίες; Χαράτσι μέσω ΔΕΗ και εφορίας ο ιδιοκτήτης ακινήτου. Μηδέν φόρο ο ενδεχόμενα πολύ πλουσιότερος, μη ιδιοκτήτης. Χρήματα απομένουν για ένα Ι.Χ σε βενζίνη και τέλη. Τα δύο ακινητοποιούνται και δεν πωλούνται.

Ποιος ενεργούσε άφρονα, σε βάρος του συνόλου, ασύδοτα, αυτοκαταστροφικά; ΕΜΕΙΣ. Ποιοι με σύνεση, αυτοέλεγχο, πρόνοια, επίπεδο; ΕΚΕΙΝΟΙ. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Να τα παραδεχτούμε ώστε να τα αντιστρέψουμε, χωρίς ωραιοποιήσεις και προσχήματα. Χωρίς ψευτιές και διαιώνιση των λαθών. Χωρίς να τα φορτώνουμε όλα σε τρίτους. Όποιους τρίτους.

Παρά ταύτα, πέραν τούτων: Η [Ελλάδα](#) της ανεργίας, των περικοπών, των ταπεινωτικών μισθών και συντάξεων, των κλειστών μαγαζιών και επιχειρήσεων, της ανέχειας, του εξευτελισμού και των συσσιτίων, ιδού με κατά κεφαλήν εισόδημα 22.000€, άνισα προφανώς κατανομημένο αλλά άνισο είναι σε όλα τα κράτη της γης. Αντιστοιχεί αθροιστικά, μαζί, στο κατά κεφαλήν Βουλγαρίας – Σκοπίων – Ρουμανίας – Σερβίας – Αλβανίας. Στα 4/5 των Βαλκανίων. Βαλκάνια φτωχά μεν, εκτός της δαγκάνας του Κομμουνισμού μόλις πριν 20 χρόνια, Ευρώπη δε, κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες και του Ευρώ.

Οι μη ενταγμένες μάχονται απεγνωσμένα να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, την Ε.Ε, την Ευρωζώνη. Η απέραντη, εύφορη, στρατηγικής θέσης, εννέα φορές πολυπληθέστερη και έξι φορές μεγαλύτερη της Ελλάδας, Τουρκία, μόλις το 1/3 του Ελληνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, σφόδρα ενδεχόμενο και πλαστά, χωριά χιλιάδων σε σκηνές, με κατ' όνομα σχολεία όπου 200 παιδιά σ' ένα ερείπιο που διαβάζουν οκλαδόν ολημερίς το κοράνι και στο διάλειμμα βόσκουν κασίκες, χωρίς Κέντρο Υγείας, δίχως καν μιας πλατείας πλακόστρωτης.

Ωστόσο, είμαστε πρώτοι - υπ' ευθύνη μας – στους μετανάστες (λαθραίους και μη) που πιθανολογούνται στο 20% των Ελλήνων πολιτών. Τώρα, φεύγουν μόνοι τους. Δεδομένα, η πατρίδα μας μνημείο της φοροδιαφυγής. Κι' αυτά δεν τα προκάλεσε καμία τρόικα. Ας μιλήσουμε όλοι με τις σκληρές και ανελέητες αλήθειες, στον εαυτό μας πρώτα και

Μονάχα αυτός που παλεύει

Συντάχθηκε απο τον/την Νικόλαος Ε. Ξυπολυτάς

Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 16:02 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 16:19

αμέσως στους δίπλα μας. Πεντακάθαρα και προειδοποιητικά ο ποιητής μας ορίζει ποιος αύριο – αύριο κιόλας – θα έχει μερτικό στον ήλιο.
Μονάχα αυτός που παλεύει το σκοτάδι μέσα του.

Ξυπολυτάς Νικόλαος

Μέλος ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ρεθύμνου

Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου [Ρεθύμνου](#)