

Στην αρχή, οι απειλές για άδεια ράφια, κλείσιμο νοσοκομείων και σχολείων. Με πύρινους λόγους επιχειρηματολογούσαν περί άτακτης πτώ χευσης. Αμέσως μετά, ο νόμος της κουκούλας. Αντί τα κανάλια να δείχνουν τον απελπισμένο κόσμο που προσπαθούσε να ακουστεί έξω από τη βουλή, έβλεπες παντού φωτιές να ξεπηδούν από καμένα κτήρια. Παντού ο νόμος της κουκούλας. Πουθενά ο άνθρωπος, ο πολίτης.

Τρεις μέρες πριν τα επεισόδια, οι ειδήσεις πανικόβαλαν τα πλήθη για τη φτώχεια, τα δεινά που θα έρθουν αν δεν πάρουμε το δάνειο, αν δεν υποθηκευτούμε. Αμέσως μετά, στις πρώτες σελίδες ο νόμος της κουκούλας αντί ο άνθρωπος, το δικαιο του πολίτη.

Παράλληλα ο κος Σόϊμπλε, δεν έμεινε ικανοποιημένος. Κάνει ωμή παρέμβαση στο εσωτερικό ξένου κράτους και συνεχίζει να καθυβρίζει τους Έλληνες. Τσιμουδιά για τα έργα που έπαιρνε η Γερμανία στην Ελλάδα υπογειως, για τα σκουριασμένα Leopard και τα γερτά υποβρύχια που πουλούσε στην χώρα μας. Άχνα περί Χριστοφοράκου και Siemens. Άκρα του τάφου σιωπή και για τους σαν κουκουλοφόρους της κατοχής του '40, κουκουλοφόρους του 2012. Ησυχία κε Σόϊμπλε, για το ότι η κυβέρνησή σας επινόησε, χρηματοδότησε και υποστήριξε την προσφυγή της κυβέρνησης των Σκοπίων στο δικαστήριο της Χάγης. Δεν ακούστηκε τίποτε περί Τσουκάτου και άλλων κε Σόϊμπλε, όπως δεν ακούστηκε τίποτε για τον άνθρωπο και τον πολίτη.

Αυτόν τον απλό πολίτη πάτε να πολεμήσετε και μέσω της καμένης Αθήνας να δώσετε το μήνυμα και στους άλλους λαούς. «Όποιος δεν υποταχθεί, θα καταλήξει σαν τους Έλληνες».

Χτυπώντας τον Έλληνα, χτυπάτε και την έννοια του «ανθρωποκεντρισμού», που πρώτοι θεσπίσαμε με τον Πρωταγόρα και την πανανθρώπινη, διαχρονική ρήση «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος». Να πάψετε να είστε σάρωθρο που γκρεμίζει τα πάντα στο πέρασμα του, μια μηχανή του κιμά ή μια ορδή Ούννων βαρβάρων(αυτά όλα τα γνωρίζετε καλύτερα).

Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε άλλο καταφύγιο για να διασωθούμε από τη φυλακή όπου μάς έχουν εγκλείσει, εκτός από την προσφυγή στον ίδιο τον εαυτό μας. Δεν περιμένουμε να μάς σώσει κανένας άλλος. Από τους άλλους περιμένουμε δακρυγόνα και εμφύλιους. Δεν προσπαθούν να μας απαλλάξουν από το βάρος που μάς πλακώνει, αντίθετα μάς σπρώχνουν όλο και πιο βαθιά στο σκοτάδι, στον χαμό της δήθεν ισότητας, της τάχα ισονομίας, στον χαμό της ίδιας της δημοκρατίας. Ένας Έλληνας δημοσιογράφος στη Γαλλία, πολύ γνωστός, ο Νίκος Αλιάγας σε συνέντευξή του είπε: «το να χτυπάμε τους Έλληνες είναι σαν να χτυπάμε την Ευρώπη, μην ταπεινώνουμε τους Έλληνες».

Αυτήν ακριβώς την «ανάγνωση» του νομίσματος που στριφογυρίζει στον αέρα και που ονομάζεται ΕΛΛΑΣ, οφείλουμε όλοι να προσέξουμε πριν το νόμισμα του Ευρώ πέσει χάμω. Δεν είναι μόνο η ευθύνη για όσα οφείλουμε να διορθώσουμε, να ανατρέψουμε άρδην και να μην επαναλάβουμε ποτέ, είναι και το διεθνές, εξίσου αντίξοο και σκληρό περιβάλλον. Δεν είμαστε σε θέση να βρούμε άμεσα 360 εκ. € και κόψαμε πάλι τις συντάξεις αντί να πουλήσουμε π.χ. έναν βλαβερό ΟΣΕ. Και στη Γερμανία, 7 εκατομμύρια εργαζόμενοι, περισσότεροι από το ενεργό εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, αμείβονται με 400 € το μήνα ενώ ένας πληθυσμός όσος ο Ελληνικός, στη Γερμανία, περιφέρεται άνεργος. Η «ανάγνωση» είναι πολλαπλή και οι δικές μας ευθύνες προηγούνται. Γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν που μάς έλεγε ότι το μνημόνιο του 2010 ήταν από μόνο του ανάπτυξη!! Ο κ. Βενιζέλος ήτ

αν που επέμενε ότι η ανάπτυξη θα ήταν γεγονός το2011!! Ο κ. Παπανδρέου διαβεβαίωνε ότι το 2012 θα βγαίναμε στις αγορές!!

Αντιπροσωπεία Τούρκων με τον πρωθυπουργό τους, Γερμανών με τον αντιπρόεδρό τους, δήλωναν στην Ελλάδα ότι ο δρόμος επενδύσεων στη χώρα μας ήταν ανοικτός. Δεν επένδυσαν τίποτα. Ούτε στην Ελλάδα προχώρησαν τα μέτρα. Κλειστά ακόμα τα κλειστά επαγγέλματα. Κλειστό και το ΕΣΠΑ των ενισχύσεων. Λόγια του αέρα τα περί παιδείας, τομέας που δαπανά τεράστια ποσά χωρίς να παράγει αντίστοιχη παιδεία. Η αλληλεγγύη, οι έρανοι, οι δωρεές δεν έγιναν πανστρατιά. Οι καταθέσεις δεν επέστρεψαν στη χώρα και αντί να προσελκύονται, εκδιώκονται περαιτέρω με φήμες περί νέας φορολόγησης τόκων. Ωστόσο, ποτέ στην ιστορία το χρέος ενός κράτους δεν μειώθηκε κατά 100 δις. €, δηλαδή το 45% του ΑΕΠ. Εντούτοις, το 2020, στην ιδανική περίπτωση, θα είναι υψηλότερο αυτού του 2009. Η δημοσιονομική προσαρμογή άγγιξε το 10%, σε μια διετία έχει ανακτήσει τη μισή ανταγωνιστικότητα που απώλεσε την προηγούμενη δεκαετία, κι όμως, ο μισθός πήγε στα 400€, η ανεργία σάρωσε σαν τυφώνας, οι νέοι μεταναστεύουν μαζικά, το νέο μνημόνιο φέρνει νέες περικοπές.

Οι αντιφάσεις, οι αντιθέσεις, οι εγκλωβισμοί καλπάζουν σε όλη την Ευρώπη. Η Ουγγαρία, με εθνικό νόμισμα, δανείστηκε με 10% τόκο όταν τοκογλυφία θεωρείται το 5%. Συγκέντρωσε μόλις 142 εκ. δολλ. Η λύση φαίνεται να ΜΗΝ είναι το νόμισμα. Η λύση δεν είναι η κυρία στο Δημόσιο να καθαρίζει φασολάκια με 2000€ το μήνα που θα τα μετατρέπει σε πιστωτικές κάρτες και καλλυντικά. Η λύση δεν είναι ακόμα κι αν αγοράσει οικόπεδο για τα παιδιά της. Καμιά αύξηση δεν θα μάς κάνει υγιεινότερους οικονομικά όταν εισάγουμε κρέας, όσπρια, γάλα, βασικά δηλαδή είδη διατροφής. Στην Κρήτη π.χ. δύσκολα αγοράζεις ντόπιες επιτραπέζιες ελιές. Εισάγονται χοιρινό, ελιές, σκόρδα, πατάτες, ασκορδουλάκοι, δεν υπάρχει ούτε μια μάρκα φρέσκου γάλατος. Πού να ελπίζει άραγε ένα τόσο στρεβλό

σύστημα; Στην αύξηση μισθών; Στον τουρισμό; Στην παραγωγή ντομάτας; Πού;

Η χρεοκοπία πρώτα γκρέμισε το πνεύμα, τις συνειδήσεις, τις συμπεριφορές, τις νοοτροπίες. Για να αποτραπεί η χρεοκοπία και να εδραιωθεί υγιές καθεστώς ευημερίας, πρέπει όλα αυτά να τα αντιστρέψουμε. Να καταργηθούν τα άχρηστα ΤΕΙ. Να κόβουμε αποδείξεις. Να βάζουμε τα σκουπίδια στους κάδους. Να παρκάρουμε νόμιμα. Να πάψουμε να ελπίζουμε στο «κόλπο» που τάχατες θα μάς πλουτίσει, στην επένδυση σε μια καφετερία που θα μάς ζει χωρίς κόπο μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Το νέο μνημόνιο είτε μάς αρέσει, είτε το καταργήσουμε, κατ'αυτήν την έννοια αποτελεί μια νέα ευκαιρία. Μπορούμε και οφείλουμε συγχρόνως και παράλληλα, για πολλά να σωφρονισθούμε. Για πολλά να ωριμάσουμε. Και πολλά να ανατρέψουμε. Μέσα μας. Ειρηνικά. Γρήγορα και αποφασιστικά. Πολλά να απορρίψουμε. Και πολλά να ενστερνιστούμε. Το μέτρο των χρημάτων, αποτελεί ο άνθρωπος. Το διδάξαν πριν 2500 χρόνια και πάλι εδώ, στην ΕΛΛΑΔΑ.



του [Νικόλαου Ξυπολυτά](#)