

Η Ελλάδα σε Πόλεμο του Νικολάου Ξυπολυτά

Συντάχθηκε απο τον/την Νικόλαος Ε. Ξυπολυτάς

Δευτέρα, 07 Νοέμβριος 2011 23:44 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 08 Νοέμβριος 2011 00:50



Η χώ ρα μας βρίσκεται σε εμπόλεμη περίοδο! Πιστεύω ότι και εσείς το αισθάνεστε και το βλέπετε καθημερινά.

Δεν θα αναφερθώ στο ότι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η αγανάκτηση και ο θυμός τους είναι αποτέλεσμα τεσσάρων λέξεων: διαφθορά, κομματισμός, συνδικαλισμός και ατιμωρησία (πχ., πήγε κάποιος πολιτικός στην φυλακή; η τέλος πάντων κάποιος υπεύθυνος;), θα αναφερθώ σε πραγματικό πόλεμο.

Κάποτε, ξέραμε ποιον πολεμούσαμε και όλος ο κόσμος είδε ότι ποτέ δεν δειλιάσαμε, αποδεικνύοντας τι σημαίνει Ελληνική ψυχή αλλά και το ότι εμείς πολεμήσαμε για όλο τον κόσμο. Τι κερδίσαμε από την θυσία **μας αυτήν το γνωρίζετε. Σήμερα, ο μοντέρνος πόλεμος είναι μανιασμένος, ανηλεής και υπόγειος. Τα «μοντέρνα» όπλα ακούνε σε άγνωστα ονόματα, όπως, Hedge Funds και CDS.**

Ο σημερινός πόλεμος έχει άγνωστους επιτιθέμενους και γνωστούς ζωντανούς-νεκρούς και άλλα θύματα. Πιστέψτε με τα θύματα των αυτοκτονιών είναι πολλά σύμφωνα με τελευταία στατιστική έρευνα.

Η μια πηγή και πλευρά της σημερινής εξαθλίωσης έχει το δικό της εχθρό και πρόσωπο: τους ανελέητους διεθνείς τραπεζικούς και τους αδίστακτους κερδοσκοπικούς χρηματοπιστωτικούς «παίκτες» και άλλους «φίλους» τύπου Σόρος της χώρας μας.

Η Ελλάδα σε Πόλεμο του Νικολάου Ξυπολυτά

Συντάχθηκε απο τον/την Νικόλαος Ε. Ξυπολυτάς

Δευτέρα, 07 Νοέμβριος 2011 23:44 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 08 Νοέμβριος 2011 00:50

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι οι Έλληνες ξοδεύουν (βεβαίως, αυστηρά και μόνο σε οικονομικούς και νομισματικούς όρους) στους ξένους πιστωτές και δανειστές, πολύ περισσότερα χρήματα από ότι, αντιστοιχως, θα ξόδευαν για μια πραγματική πολεμική σύρραξη με κάποιον γείτονά μας!

Επαναλαμβάνω ότι και στο παρελθόν δεν διστάσαμε να χύσουμε το αίμα μας, αλλά είναι κρίμα να καταστρέφονται άνθρωποι και οικογένειες, να χύνεται Ελληνικό αίμα χωρίς αντίκρουσμα.

Εδώ πάλι θα γίνω κουραστικός, αλλά δεν μπορώ να μην σας μεταφέρω την συζήτηση μεταξύ του Ξέρξη και του αυλικού του μετά την θυσία των 300 και την τελική νίκη των Περσών στη μάχη των Θερμοπυλών, τα περσικά στρατεύματα βαδίζοντας προς τον νότο αναζητώντας τον υπόλοιπο Ελληνικό στρατό, πληροφορήθηκαν ότι οι Έλληνες βρίσκονταν στην Ολυμπία, για την τέλεση της έβδομης Ολυμπιάδας.

Σε ελεύθερη απόδοση ο διάλογος μεταξύ του Ξέρξη και του αυλικού του όπως μας τον μεταφέρει ο Ηρόδοτος ήταν έτσι:

- Πού βρίσκονται οι Έλληνες τώ ρα;
- Στην Ολυμπία είναι. Εκεί έχουν μαζευτεί όλοι τους.
- Και τι κάνουν εκεί;
- Αθλητικούς αγώνες.
- Πως είπες;
- Αθλητικούς ολυμπιακούς αγώνες!
- Και τι είναι πάλι αυτό;
- Να, τρέχουν ο ένας δίπλα στον άλλο, ποιος θα έλθει πρώτος.
- Τρέχουν'
- Ναι
- Και τι βραβείο παίρνει ο πρώτος;
- Ένα κλαδί αγριελιάς!
- Τι;
- Ναι τον στεφανώνουν με ένα κλαδί αγριελιάς που τον λένε κότινο.
- Μίλα καλά, ανάξιε σκλάβε
- Αλήθεια λέω στρατηγέ μου. Ένα κλαδί αγριελιάς.!

Κοιτάζονται οι Πέρσες στρατηγοί μεταξύ τους μην πιστεύοντας στα αυτιά τους. Παγωνιά

Η Ελλάδα σε Πόλεμο του Νικολάου Ξυπολυτά

Συντάχθηκε απο τον/την Νικόλαος Ε. Ξυπολυτάς

Δευτέρα, 07 Νοέμβριος 2011 23:44 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 08 Νοέμβριος 2011 00:50

έπεσε στο στρατόπεδο των Περσών. Σε τι τόπο είχαν έρθει; Την σιωπή έσπασε ο γιος του ευυπόληπτου Πέρση πολέμαρχου Αρτάβανου, Τριταντέχμης, είπε: «Αλλοίμονο, Μαρδόνιε, με ποιους άνδρες μας έφερες να πολεμήσουμε! Μ' αυτούς που δεν αγωνίζονται για χρήματα, αλλά για την αρετή!».

(«Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους επ' άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημάς, οι ου περι χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περι αρετής!»)

Στο λεξικό των πολιτικώ ν η λέξη "θυσία" σημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να στέλνουν μεγαλύτερο μέρος από το εισόδημά τους στην κυβέρνηση, έτσι ώ στε οι πολιτικοί δεν θα χρειαστεί να θυσιάσουν την ευχαρίστηση να το ξοδεύουν.



του [Ξυπολυτά Νικολάου](#) Μέλος της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ρεθύμνου Γραμματέας Ι.Σ. Ρεθύμνου

Δείτε όλα τα άρθρα του Νικολάου Ε. [Ξυπολυτά](#)