



του Σπύρου Σεραφείμ

Δεν μπορεί, θα το έχεις προσέξει. Παντού γύρω μας ανθούν τα μούσια – και δεν αναφέρομαι καθόλου στα ψέματα που προκύπτουν από πολιτικές δηλώσεις.

Ο λόγος για τα γένια που αφήνουν να φύονται οι περισσότεροι άντρες γύρω μας, υποταγμένοι σε μια μόδα που έχει εγκύψει εσχάτως και στη χώρα μας. Ή, καλύτερα, σε μια μόδα που εμφανίστηκε ξανά, πιο ακμαία. Όλα οφείλονται, λοιπόν, στους [χίπστερς](#), σε εκείνους, δηλαδή, που ασπάζονται την ποπ κουλτούρα, που επιβιβάζονται νοερά σε μια μηχανή του χρόνου, σε μια κάψουλα εποχής που επιστρέφει στο παρελθόν και αναδεικνύουν ως mainstream και άκρως μοντέρνο οτιδήποτε κάποτε είχε τεθεί από την κοινωνία στο περιθώριο. Ρούχα, μεταφορικά μέσα που θυμίζουν τους ένδοξους προγόνους τους, αλλά και μουσική από δίσκους βινυλίου που φέρνει μνήμες περασμένων δεκαετιών, συνθέτουν, εν

ολίγοις, αυτή τη μόδα που έχει εξαπλωθεί για τα καλά γύρω μας. Τι άλλο; Α, ναι. Τα μούσια.

Τα γένια -τα πολύ πληθωρικά, όμως- εντάσσονται και αυτά στην εν λόγω μόδα. (γένι < μεσαιωνική ελληνική γένιον < γένυς=σαγόνι). Παλιότερα, η αξυρισιά τεσσάρων ημερών προεξοφλούσε ένα ατίθασο, ανέμελο και έτοιμο για όλα αρσενικό, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα ξεπερνά ό,τι συνέβαινε - όσα ξέραμε είναι λάθος. Οι hipsters έχουν ξεχάσει πώς είναι να ξυρίζεσαι, τόσο που οι πωλήσεις στα ξυραφάκια ανά την υφήλιο έχουν σημειώσει θεαματική πτώση και οι εταιρίες κατασκευής τους έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ. Τους καταλαβαίνω. Από τη μία οι αξύριστοι, από την άλλη η ελάχιστη τριχοφυΐα των Ασιατών, έχουν ρίξει τις πωλήσεις -σε ξυριστικές μηχανές, αφρούς, άφτερ σείβ, ξυραφάκια και λοιπά συμπαρομαρτούντα- στα τάρταρα.

Γενειάδες, λοιπόν, παντού, το λέει η μόδα της εποχής, μούσια σαν του παπά της ενορίας σου-ευλόγησον. Να έχεις πει λίγο παραπάνω σε κάποιο μπαρ, να δεις τον χίπστερ μπροστά σου και να του φιλήσεις το χέρι ζητώντας την ευχή του. Εκείνος θα σου ρίξει, φανερά ενοχλημένος, κάποιο «καντήλι» και έτσι συνάγεται η κατάνυξη στους νυχτερινούς ναούς της πόλης.

Φυσικά και ο καθένας έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί όπως θέλει, αλλά, συγγνώμη, σας αρέσει αυτό το πράγμα; Εντάξει, ο Κάρολος Δαρβίνος, που είχε μούσι απροσμέτρητο κι ο ίδιος, προσπάθησε να αναλύσει -στο «The Descent of Man»- το γιατί στις γυναίκες υπάρχει σαφέστατη σεξουαλική επιλογή στους άντρες που έχουν γένια και γιατί τους θεωρούν πιο ελκυστικούς. Αλλά από τότε έχουν περάσει παρά πολλά χρόνια και έχω την αίσθηση ότι οι γυναίκες δεν ασχολούνται, πια, με... τρίχες αντρικές. Και δε μιλάμε, μόνο, για λίγες τρίχες παραπάνω. Αυτό που συμβαίνει σε κάποιους άντρες σήμερα, ξεπερνά ό,τι αξύριστο είχες φανταστεί: Πετάς την πέτρα στο μούσι και βγαίνει το φίδι, από μέσα-βιότοπος. Άσε που πιστεύω ότι βρήκαν ευκαιρία όσοι βαριούνται να ξυρίζονται, να πλασάρονται ως μοδάτοι χίπστερς, που ανάθεμα κι αν ξέρουν όλοι τι σημαίνει.

Θα μου πεις, ότι σήμερα όλα γίνονται, εκτός από του σπανού τα γένια, ότι το λουκ αυτό είναι υπέροχο -σαν άλλος παπάς που ευλογάει πρώτα τα γένια του- και «τι σε νοιάζει εσένα, ρε μεγάλε, που ξυρίζεσαι κάθε τρεις ημέρες; Όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια».

Ναι, εντάξει, αλλά ξυρίσου. Οι ZZ Top δεν ψάχνουν για νέα μέλη στην μπάντα. Ξυρίσου.

Επιτέλους, ξυρίσου!

Συντάχθηκε απο τον/την protagon.gr
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2013 09:09 -
