

Θανατηφόρα με Δίπλωμα του Κωστή Ι.Γ.Καλλέργη

Συντάχθηκε απο τον/την Κωστής Ι .Γ. Καλλέργης (Κ.Ι.Γ.Κ)

Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2013 15:33 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2013 17:57



Αφιερωμένο στα αθώα θύματα της ασφάλτου.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ

Εις τον τροχαιό θάνατο, μια ποινή αρμόζει μα θα 'πρεπε και η ΒΟΥΛΗ, να διαθέτει κόζι. Το δίπλωμα του οδηγού, για ΠΑΝΤΑ, ν' αφαιρείται κι όχι και εναντίον μας, φονιάς να ... αιωρείται!!!

Βαριές ποινές, στον οδηγό, εφόσον φέρει ευθύνη αλλιώς θα μας διέκρινε, πείσμα και κακοσύνη.

Μόνο ο φόβος της ποινής, του ατζαμή το στίγμα στην εκατόμβη των νεκρών, θα 'φερνε, μέγα ρήγμα.

Κομμένα τα διπλώματα, που η πολιτεία δίνει σε ατζαμηδες, κουζουλούς, στραβούς και σ' όποιον πίνει.

Προσωρινό το δίπλωμα, στους πέντε πρώτους χρόνους.

Άραγε πόσους θάνατους, και τόσους άλλους πόνους θα γλύτωνε και τον ντουινιά, η ρύθμιση ετούτη αφού σε κάθε οδηγό θα πήγαινε μπαρούτι!!

Λέτε να μη τα σκέφτηκαν, άλλοι πριν από μένα; Λέτε να μη διέθεταν και κείνοι λίγα.... φρένα; Κι όμως, σκοπίμως, δεν τολμούν, δεν θέλουν, δεν ρισκάρουν των ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΚΑΡΟ ΤΟΥΣ, στα σίγουρα παρκάρουν.

Θανατηφόρα με Δίπλωμα του Κωστή Ι.Γ.Καλλέργη

Συντάχθηκε απο τον/την Κωστής Ι .Γ. Καλλέργης (Κ.Ι.Γ.Κ)

Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2013 15:33 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2013 17:57

Αύριο ίσως να 'ναι αυτοί, δείγμα ... ασυνειδησίας κι εκ των προτέρων ΣΙΓΟΥΡΟΙ, της ατιμωρησίας!!

Μα και το βασικότερο, να μη μας.... διαφύγει. Ποιος κυβερνά τον κόσμο μας, και τη ζωή μας πνίγει;

Αυτά 'ναι τα... ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, σ' όλης της γης τους τόπους όπου κι αν είν' οχήματα, όπου κι αν δείτε ανθρώπους.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ αυτοκίνητα που στέκουν με καμάρι αν δεν τρακάρει πια κανείς, τα νέα ποιος θα πάρει;

Και τόσα ανταλλακτικά, και συνεργεία τόσα; η μάχη στο οδόστρωμα είναι που φέρνει γρόσα...

Με συνετούς τους οδηγούς, κρασί χωρίς σταγόνα οι νεκροθάφτες θα θαφταν, θύματα με ... σφεντόνα!!!

- Ας καταλάβουμε λοιπόν, πως είναι πια... μοιραίο το καθετί το λογικό, να φαίνεται ακραίο!!!

Κάθε πρωί ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ, ο κόσμος πριν κινήσει να μη μου λάχει κουζουλός, και μου την κοπανήσει!

Ρέθυμνο 20 Ιανουαρίου 2001

[Κωστής Γ. Καλλέργης Κ-Ι.Γ.Κ.](#)