



Απροσδιόριστες χιλιετίες προ Χριστού (κι' όχι οι γελοιότητες περί τάχα 1600 π.Χ.), ο Μίνωας στην Κρήτη εγκαθιστά τη θρησκεία και κυριαρχία (και όσα εκφραζόντουσαν κοινωνικά και πολιτικά) του Δία, ως «γιός» του (και της Ευρώπης) άλλωστε. Η σύγκρουση επέρχεται σφοδρή και ραγδαία, τους αντιπάλους συσπειρώνει ο αδελφός του Σαρπηδών που ηττάται και από την Κρήτη καταφεύγει με τους στρατούς και οπαδούς του (τους Κρόνιους, του Κρόνου) στη Λυκία της Μικράς Ασίας.

Οι τρισένδοξοι Σόλυμοι, οι Κρήτες του Σαρπηδώνα και οι απόγονοι. Τάχιστα πλημμυρίζουν την Ασία με σταθμούς και αποικίες αλλά ποιος να τα διδάξει αυτά και στην παιδεία την ημετέρα και παγκοσμίως;

Ένα σημείο πράγματι ακτινοβολεί θεϊκή ενέργεια. Κοντά στη Μεσόγειο αλλά με ασφάλεια για τον φόβο Μινών αποβάσεις, κάπως βαθιά. Ο Παλαιστίνος, γιος του Ποσειδώνα, παλεύω, παλαιστής, Παλαιστίνη, Φιλισταίοι. Το ποτάμι εγγυάται αφθονία ζωής. Ο Ιορδάνης της Κρήτης (Ιερός Δαν – των Δαναών). Τα ιερά Σόλυμα, των ιερών Σολύμων, τα Ιεροσόλυμα, των Ιεροσολύμων, το πρώτο συστατικό –ιερό- δεν αμφισβητείται ως Ελληνικό, οι Σόλυμοι αποκρύπτονται και παραποιούνται, Σόλουμ δήθεν σημαίνει πόλη αλλά οι Εβραίοι τη βρήκαν έτοιμη μετά χιλιετίες ενώ το «ιερό» καταρρίπτει το σόλουμ.

Από εκείνες τις ανεξερεύνητες εποχές, η διαμάχη που θα γιγαντωθεί με την εμφάνιση εκεί του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού (αυτός που έχει χρισθεί) και του μετέπειτα Χριστιανισμού που και πάλι θα γεννηθεί και επικρατήσει από Έλληνες και στην Ελλάδα.

1941 χρόνια μετά, οι Γερμανοί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γερμανοί. Οι ονομασίες Ναζί, Χιτλερικοί και λοιπά καλαμπούρια, 70 χρόνια μετά, απλώς επιχειρούν να καλύψουν και να δικαιολογήσουν την προέλευση.

Πρώτιστη ενέργεια η εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων και η φόρτωσή τους στα τρένα του αφανισμού. Μέσα από τη δική τους απελπισία, οι Έλληνες πασχίζουν να τους σώσουν. Τους έγκρυσαν. Τους περιέλασαν. Η μόνη χώρα που δεν τους κατέδιδε στους δολοφόνους τους, δεν έκλεψε τις περιουσίες τους όταν απελάθηκαν και κατασχέθηκε ό,τι διέθεταν. Οι Εβραίοι αναγνώρισαν και τίμησαν και εκτίμησαν. Άλλωστε στην Ελλάδα ουδέποτε υπέστησαν τα μύρια όσα τους επεφύλαξαν επί αιώνες στην Ευρώπη (επιμελώς αποκρύπτονται), διωγμούς, προκαταλήψεις, απομόνωση, μίσος. Ποτέ αυτά στη Ελλάδα.

2012, τα προβλήματα σαρώνουν τα δύο κράτη – λαούς, στο Ισραήλ συχνότατα και με πολεμική μορφή. Το Ισραήλ παλεύει, η Ελλάς αντίπαλη με τη χρεοκοπία της(οι Γερμανοί ξανά, χωρίς να σημαίνει πως οι όποιοι ξένοι ευθύνονται αποκλειστικά). Η – Οι Α.Ο.Ζ. ένωσαν, ανέκαθεν τα οικονομικά ρυθμίζουν τις τύχες και πορείες κάθε λαού και κράτους.

Η πρώτη επίσκεψη πέρσι του Υπουργού Άμυνας στο Ισραήλ, μιάς Ελληνικής κυβέρνησης που αγνοούσε πού πάταγε και πού βρίσκονταν, με τη σπάθη της τρούικα στον σβέρκο, αν και το Ισραήλ επίσης δεν φημίζεται από συστάσεως του (1948) για πολιτική σταθερότητα. Αύγουστος, ο πρόεδρος Σιμόν Πέρες στην Αθήνα. Σεβαστή και διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα, μίλησε ευθέως για «γάμο» στο πλαίσιο ίδιων πνευματικών οικογενειών με βαθιά ιστορία, στον ίδιο Μεσογειακό (τον πλέον εύφλεκτο ειδικά σήμερα) γεωγραφικό χώρο. Πόλεμος, φτώχεια (και μνημόνια θα προσθέταμε), στο Ισραήλ και τρομοκρατία, θέτουν σε κίνδυνο αδιακρίτως τους πάντες, όταν παντού απαιτείται ειρήνη και ασφάλεια, σχέσεις σε επιστημονικές διαστάσεις (οι ΑΟΖ) και πολιτικές διαδικασίες (πέντε κυβερνήσεις στην Ελλάδα σε λιγότερο από τρία χρόνια, τρεις εκλογές, πέντε πρωθυπουργοί και κυβερνήσεις, μία μονοκομματική, πέντε ανασχηματισμοί. Καραμανλής – Παπανδρέου – Παπαδήμου – Πικραμένος - Σαμαράς).

Την αρμονική συνύπαρξη Παλαιστινιακού κράτους –Ισραήλ και επίλυση του Κυπριακού ανέφερε ορθά ο Κ. Παπούλιας. Ας δούμε τον χάρτη της πολύπαθης Μεσογείου. Ταυτόχρονα: Στην Ευρώπη, Ελλάς – Ιταλία – Ισπανία με το σχοινί του Ευρώ στον λαιμό. Στην Αφρική, Τυνησία – Λιβύη – Αίγυπτος αντί οι πληγές να επουλώνονται, βαθαίνουν. Στην Ασία, το Ισραήλ καρδιοχτυπά, η Παλαιστίνη αιμορραγεί, ο Λίβανος παραπαίει, η Συρία σφάζεται. Η Κύπρος προ των πυλών κάποιας τρόϊκα.

Ο Σ. Περές ρητά επισημαίνει για συνεργασίες επ' ωφελεία όλων. Για σύσφιξη ενόσω η Ευρωπαϊκή (ορθότατα) κρίση σαρώνει. Οι δύο χώρες να μετατρέψουν την κρίση, σε ξεκίνημα. Αντηλλάγησαν και δώρα. Η επτάφωτη λυχνία (το ιερό 7) το σύμβολο του Εβραϊσμού και η γεωγραφική αφήγηση του Κλαύδιου Πτολεμαίου (το ελληνικό δώρο ίσως συμπλήρωνε πληρέστερα μια σειρά συμβόλων της Μινωικής Κρήτης ως ο πρώτος πολιτισμός τουλάχιστον ολόκληρης της Ευρώπης).

ΕΛΛΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ. ΙΣΡΑΗΛ – ΕΛΛΑΣ. Ναι, τα χέρια ενωμένα.

Συντάχθηκε απο τον/την Νικόλαος Ε. Ξυπολυτάς

Σάββατο, 01 Σεπτέμβριος 2012 09:34 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 01 Σεπτέμβριος 2012 09:53



[Ελλάδα - Νικόλαος Ξυπολυτάς](#) [Νικόλαος Ξυπολυτάς](#) στο λήγαρο στο nehyhmsuide.gr