



Κάποτε υπήρχε ο λόγος , ο οποίος είχε υπέρτατη αξία στις τοπικές κοινωνίες των ανθρώπων. Τότε οι άνθρωποι είχαν λίγα λόγια με πολλή ουσία και περιεχόμενο!

Τώρα όπως σε όλα έτσι και στα λόγια υπάρχει ... πληθωρισμός, δηλ «**πολλά μηδενικά**» στην αποτίμηση και στην αξιολόγηση τους!

Πολλές φορές αναφερόμαστε στα «**λόγια σοφίας**» των προγόνων μας, πνευματικών ανθρώπων μα και απλών αγνώστων πολιτών, που αποτελούν μια συμπυκνωμένη φιλοσοφία, μέσα απ' την οποία εκφράζονται τεράστιες αλήθειες και διατυπώνονται ηχηρά μηνύματα.

Οι παροιμίες μας, τα γνωμικά και τα ρητά είχαν ,έχουν και θα έχουν μια διαχρονική φωτεινότητα πνεύματος, ένα «ζουμερό» περιεχόμενο, και θα λέγαμε ότι αποτελούν μια χρήση της νανομηχανικής στον λόγο και την έκφραση!

Οι μύθοι της αρχαιότητας και οι παραβολές της θρησκείας μας, μέσα από μικρομεγεθικές αναφορές διατύπωναν γιγαντομεγεθικά νοήματα και τυμπανοχητικές αλήθειες.

Τα έργα των προγόνων μας, είχαν μέτρο, ανθρώπινες αναλογίες, καλαισθησία και αρμονία με τον χώρο τους. Οπου υπήρχαν μεγαλύτερα μεγέθη είχαν την σκοπιμότητα τους, στο να διαφοροποιήσουν το Θείο , εκείνο που υπερβαίνει τον άνθρωπο!

άλλοτε και τώ ρα !

Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Θ. Νίνος
Τρίτη, 10 Ιούλιος 2012 17:16 -

Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, είχε τις ίδιες ανθρώπινες διαστάσεις και την ίδια αναγκαιακή φιλοσοφία του μέτρου .

Ο άνθρωπος ακολουθούσε την φύση ανήκοντας σε αυτήν, γι αυτό και μετανάστευε ακολουθώντας τις δυνατότητες ικανοποίησης των ελάχιστων αναγκών του.

Στην φύση υπάρχει μια οικογενική οικονομία αυτάρκειας και επάρκειας ,κατά την οποία ο ζωικός πληθυσμός λειτουργεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες του, χωρίς ίχνος οποιασδήποτε σπατάλης και μέσα σε μια λειτουργική καθετότητα κατά την οποία, αξιοποιείται και το τελευταίο ίχνος υπολείμματος τροφής!

Η φυσική ανακύκλωση υλοποιείται ανέκαθεν, δίνουσα βροντερά μαθήματα στις ανθρώπινες κοινωνίες, οι οποίες μόλις τα τελευταία χρόνια «άκουσαν» αυτό το μήνυμα!

Σήμερα !

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια ,(**ναξεφύγουμε από το «πρόβλημα» που θίγουμε!**), για να πούμε αυτά που όλοι βιώνουμε καθημερινά.

Λόγια πολλά, λόγια μπαλονοφούσκωτα, υπερβολές και υπερβάσεις του μέτρου σε όλα, «αυλές» και λιβανίσματα, «ανακαλύψεις» και «επισημάνσεις» και επί ώ ρες αναλύσεις ακόμη και του αυτονόητου «κακαρίσματος της κότας», και «ωραιοποιήσεις» των πάντων!

Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία δεν έχει σημασία το τι θέλεις να ειπωθεί για σένα και για κάτι, αλλά το πόσο κοστίζει αυτό για να γίνει!

Ζούμε σε μια εποχή, που δεν έχει όρια και φραγμούς, που έχει χαθεί «η μπάλα» στο γήπεδο της αλήθειας, που έχει χαθεί αυτή η ίδια η αλήθεια!

άλλοτε και τώ ρα !

Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Θ. Νίνος
Τρίτη, 10 Ιούλιος 2012 17:16 -

Και το παράξενο και αξιοπαρατήρητο είναι, πώς κανείς ,σχεδόν, δεν ενδιαφέρεται για την ,
χαμένη, αλήθεια!
Σήμερα , «έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε»!

**Σήμερα, «είσαι ο,τι δηλώ σεις», και η αλήθεια είναι αυτή που «γράφουν οι ειδήσεις»!
Κάποιες φορές, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι «Απόστολοι» της εποχής μας,
προσπαθούν να μας «αφυπνίσουν» ,προσπαθούν να μας κηρύξουν την αλήθεια.**

Μέσα όμως στην φασαρία όλων αυτών που λέγονται, μέσα στην καταιγίδα των μικροφώνων
και των μεγαφώνων, πού να ακουθούν αυτές οι απλές συνετές ανθρώπινες φωνές!

Πολλές φορές κάποιοι ρομαντικοί γραφιάδες, κάποιοι κανταδίστικοι τραγουδιστές της
καθημερινότητας μας, προσπαθούν να δώσουν μέτρο, χρώματα, και αρώματα στην
μεϊκαποσοβαντισμένη πρόσοψη της σημερινής ζωής μας, όμως αποτελούν «φωνές εν τη
ερήμω», μεταφορικά και πραγματικά!

Θα πούν κάποιοι, ότι άλλα τα παληότερα δεδομένα και άλλα τα σημερινά, (ότι δεν υπάρχει
μέτρο σύγκρισης δηλαδή).

Η απάντηση σε αυτήν την παρατήρηση, είναι απλή, όπως άλλωστε εξ ίσου απλές είναι
,σχεδόν, όλες οι απαντήσεις για όλα τα θεωρούμενα σοβαρά προβλήματα.

Και τότε για ανθρώπους μιλούμε, και τώρα για ανθρώπους μιλούμε!
Αρα υπάρχει το κοινό μέτρο σύγκρισης , πού είναι οι άνθρωποι!

Ενδεχομένως , σήμερα να έχουμε ξεχάσει το (υπό εξαφάνιση) ανθρώπινο είδος!

του κ [Νίκος Νίνος](#) δημοτικού συμβούλου Ρεθύμνου